

Det bedste af Sydafrika

Gennem Sydafrika, Swaziland (eSwatini) og Lesotho

Deltagere: Anette Heering, Kurt Andersen og N. C. Petersen



Alle højdepunkterne i det spændende land var med, og i tilgift de to små kongedømmer Swaziland (eSwatini) og Lesotho. Det er aktuelt at besøge Sydafrika i disse år, hvor landet arbejder på at forvalte arven efter landsfaderen Mandela.

Man kan ikke sige "Sydafrika" uden at sige "safari". I den imponerende Kruger Nationalpark tog vi på udflugt efter "Big 5": Løve, leopard, elefant, næsehorn og bøffel. Ved Plettenberg Bay var vi på krydstogt for at se delfiner og hvaler. Og strudsen kom vi også tæt på.

Mennesker og kultur stiftede vi bekendtskab med i et såkaldt township. Zuluerne mødte vi i den østlige del af landet, op mod Mozambique. Hele dette fascinerende område bærer tydeligt præg af zuluernes kultur og traditioner. Natur var der masser af, bl.a. de meget flotte landskaber i Drakensberg. Sydafrika laver fremragende vine, og selvfølgelig var vi på vinsmagning i "The Winelands". Rejsen sluttede i en af verdens smukkeste beliggende byer, Cape Town.

Dette var oplevelsen, da jeg og et vennepar fra den 7.-27. februar 2020 var på rundrejse med en gruppe på 20 personer arrangeret af rejsebureauet Viktors Farmor under kyndig ledelse af vor danske rejseleder Steen Ramsgaard, en lokal guide og en chauffør. Et fremragende team, der gav os en fantastisk oplevelse!

Fredag den 7. februar 2020: Afrejse



Vi satte kurs mod syd med fly via Aalborg, København til Doha (Qatar), og så videre til hovedstaden Johannesburg i Sydafrika.



Lørdag den 8. februar 2020: Ankomst – Johannesburg

Efter ankomst til Johannesburg kørte vi til Sydafrikas administrative hovedstad Pretoria. Pretoria kaldes også The Jacaranda City på grund af de mere end 60.000 jakarandatræer, der er plantet i gaderne og parkerne. Vi gjorde ophold ved Union Buildings, ganske imponerende bygninger, der udgør det officielle sæde for den sydafrikanske regering og også huser kontorerne for præsidenten for Sydafrika.

Vi fortsatte til vort hotel for natten, Court Classique Pretoria.



Court Classique Pretoria



Court Classique Pretoria



Court Classique Pretoria

Søndag den 9. februar 2020: Panorama ruten



Vi kørte fra Pretoria ad Panorama ruten mod Mpumalanga. Det var en lang og smuk køretur.

Det mest fascinerende område på ruten var det spektakulære Blyde River Canyon, der er en 33 km lang kløft, som skærer sig gennem landskabet.

Her støder man på de specielle klippehuller Bourke's Luck Potholes, de tre store stenformationer The Three Rondavels, der våger over kløften og det helt fantastiske udsigtspunkt God's Window.



The Three Rondavels



Bourke's Luck Potholes

Vejret var nogenlunde, indtil vi nåede til God's Window, men her var det totalt overskyet. Vi stod simpelthen i skyerne, så den udsigts-oplevelse gik vi glip af!



Hotel Sanbonani, Hazyview

Først på aftenen kom frem vi til vores hotel i Hazyview, som er en sand oase omgivet af citrus- og avocadoplantager. Her havde vi to overnatninger på Hotel Sanbonani.

Mandag den 10. februar 2020: Kruger nationalparken

En af turens mange store oplevelser var på programmet i dag: Heldags-safari i Kruger nationalpark, der er Sydafrikas største og mest imponerende dyrepark med et areal på omkring 20.000 km², ca. det halve af Danmarks areal! Nationalparken blev etableret i 1926 og rummer en overvældende rigdom af Afrikas dyreliv, ca. 150 arter pattedyr, over 500 fugle- og 100 krybdyrsarter. Flere arter har deres tætteste bestand her: Bl.a. 5.000 hvide næsehorn, 27.000 bøfler, 5.100 giraffer, 86.000 impalaer, cirka 1.000 leoparder, 1.500 løver, 5.000 næsehorn og cirka 12.000 elefanter.

Så chancen for at se "The Big Five": løve, elefant, bøffel, næsehorn og leopard, var stor...

Og vi så dem alle - på nær leoparden, men vi så masser af andre spændende dyr, f.eks. giraf, zebra, impala...



Tirsdag den 11. februar 2020: Swaziland (eSwatini)



Efter morgenmaden fortsatte vi vores rejse syd på mod kongeriget Swaziland.

Vi var så heldige, at det første stykke kunne foregå igennem Kruger Nationalpark på en 1/2 dags safari.

Efter endnu en betagende oplevelse nåede vi frem til det mindste land i Afrika, Swaziland.

Kongen af Swaziland, en af verdens få absolutte monarker, meddelte i maj 2018, at hans land ændrede navn til eSwatini, for at markere 50 års uafhængighed fra Storbritannien.

Befolkningen består næsten udelukkende af etniske swazier.

Vi besøgte en traditionel landsby, hvor vi så og hørte om deres kultur og traditioner – et levende museum. Landskabet er frodigt i nord og der er store sukkerrørsmarker i et relativt fladt landskab mod syd. Sidst på eftermiddagen nåede vi frem til Hawane Resort, hvor vi havde en overnatning.



Velkommen til Swaziland med underholdning i traditionel landsby



Hawane Resort

Onsdag den 12. februar 2020: Zululand - Hluhluwe



Vi forlod Swaziland (eSwatini) og kørte mod KwaZulu Natal, eller bedre kendt som Zululand. Undervejs besøgte vi en lys-fabrik (stearinlys) med tilhørende souvenir-marked.

Zululand er en smuk provins i det nordøstlige Sydafrika. Det er hjem for Zulufolket og byder både på fantastiske bjerge og vidunderlige strande, der grænser op til Mozambique.

Hele dette fascinerende område bærer tydeligt præg af zuluernes kultur og traditioner. Rundt om i landskabet ser man de karakteristiske, små runde zuluhytter, og på vejene holder unge drenge styr på kvæg og geder.



Først på eftermiddagen nåede vi frem til vort hotel i Zululand, Elephant Lake Hotel i St Lucia, hvor vi havde to overnatninger.



Torsdag den 13. februar 2020: Hluhluwe nationalpark

Game drive i Hluhluwe-Imfolozi, der er et af Sydafrikas største og smukkeste vildtreservater.

Nationalparken har vundet verdensomspændende anerkendelse pga. deres store arbejde for Sydafrikas næsehorn. I dag er der omkring 350 sorte og 1800 hvide næsehorn, og yderligere 3000 er blevet flyttet til andre reservater og nationalparker i Afrika.

Men alene den smukke natur gør Hluhluwe-Imfolozi til en af KwaZulu-Natals største oplevelser.





Tilbage i St. Lucia sejlede vi om eftermiddagen en tur på det største vådområde af sin art i Afrika. St. Lucia er udnævnt som en del af UNESCO's Verdensarv. Her så vi et rigt fugleliv, flodheste på tæt hold og krokodiller.



Fredag den 14. februar 2020: Battlefields – Drakensberg bjergene



Vi fortsatte rejsen i Zululand mod Drakensberg bjergene.

Zuluerne har gennem tiderne udkæmpet mange krige og dermed fået ry for at være den mest krigeriske stamme i Sydafrika. På vej mod Drakensberg bjergene stødte vi på mange minder og levn fra den blodige tid, hvor zuluerne kæmpede mod både boere og englændere.

Vi lagde vejen forbi Mandela Capture Site nær Howick. Her blev der i 2012, for at markere 50-årsdagen for Mandelas arrestation, opført en skulptur i landskabet, hvor Mandela blev fanget i 1962. Skulpturen består af 50 stålstænger mellem 6 meter og 10 meter høje. På et bestemt tidspunkt står de 50 lineære lodrette stålstænger på en måde, så der dannes et billede af Nelson Mandelas ansigt.

Når du går nærmere mod og gennem skulpturen, opløses billedet til 50 stænger og bliver en del af det omgivende landskab. Ifølge kunstneren repræsenterer de 50 søjler de 50 år, der er gået siden Nelson Mandelas indfangning, men de giver også idéen om, at mange sammen skaber helheden: solidaritet. Mandelas fængsling cementerede hans status som ikonet for kampen, som igen hjalp med at grundlægge modstandens grundbrønd.

Ved skulpturen er der opført et lille museum, der fortæller om Nelson Mandela.

Ud på eftermiddagen var vi fremme ved hotel Sandford Park Lodge ved Drakensberg bjergene, hvor vi havde to overnatninger.



Sandford Park Lodge

Lørdag den 15. februar 2020: Drakensberg bjergene

Vi boede i et af Sydafrikas smukkeste naturområder, de majestætiske Drakensberg Bjerge. Landskabet hæver sig i dramatiske bjerge, hvis højeste tinder næsten når 3300 meter. Det 243.000 ha store område uKhahlamba Drakensberg Park blev i 2000 erklæret for verdensnaturarv af Unesco. Det forstår man tydeligt, når man befinder sig i det enestående landskab, der veksler mellem takkede bjergtinder, lodrette klippevægge, græsklædte sletter, vandfald og krystalklare vandløb. Vi tog på en længere vandretur og nød det smukke landskab.

I flere bjerghuler og på klippevægge finder man desuden ældgamle hulemalerier lavet af San-folket, som vi også tog en vandretur op til.

Sidst på eftermiddagen lagde vi vejen forbi Spionkop battlefield, der er et meget spektakulært sted med flot udsigt ud over landskaberne, og hvor vi kan se skyttegrave, der nu er omgivet af kors for de faldne i et slag under Boerkrigen omkring 1900.



Drakensberg bjergene



Søndag den 16. februar 2020: Golden Gate Highlands nationalpark – Lesotho



Efter morgenmaden kørte vi gennem Golden Gate Highlands nationalparken. Parken har fået sit navn fra de strålende nuancer af guld afgivet af solen på parkens sandstenklipper, især den imponerende Brandwag klippe. Vi stoppede flere gange og nød de flotte udsigter.

Vi fortsatte til det lille smukke bjergrige kongerige Lesotho, der er den eneste uafhængige stat i verden, som udelukkende ligger mere end 1.000 meter over havoverfladen. Landets laveste punkt er 1.400 meter over havoverfladen, og over 80 procent af landet ligger over 1.800 meter. Vi var fremme sidst på eftermiddagen. Vi havde to overnatninger på Malealea Lodge.



Mandag den 17. februar 2020: Lesotho

Dagen blev brugt på en spændende vandretur i den hyggelige basotho-landsby Malealea og omegnen i Lesothos smukke bjerge.



Tirsdag den 18. februar 2020: Graaff Reinet



Dagens kørsel var forholdsvis lang mod Graaff Reinet, den fjerdeældste by i Sydafrika.

Byen ligger ved floden Sundays, der har sit udspring lidt længere nordpå på de sydlige bjergsider af Sneeuberge.

Byen har 200 nationalmonumenter, bl.a. Den Hollandsk Reformerte Kirke, der er en stenbygning med plads til 1500 mennesker. Vi besøgte kirken og flere af byens museer. Graaff Reinet har et blomstrende marked for grønsager og frugt, distriktet er kendt for sin mohairindustri.

Sidst på eftermiddagen var vi fremme ved vort hotel i Graaff Reinet, Obesa Lodge, hvor vi havde én overnatning.



Grænseovergang Lesotho-Sydafrika



Den Hollandsk Reformerte Kirke



Hotel Obesa Lodge, Graaff Reinet

Onsdag den 19. februar 2020:

Garden Route – Tsitsikamma nationalpark – Det Indiske Ocean



Efter morgenmaden kørte vi mod Garden Route. Garden Route er en af Sydafrikas helt store naturruter, der byder på frodige skove, fantastiske naturreservater og små hyggelige kystbyer. Den til tider barske kystlinje har man på den ene side, mens bjergene på den anden side danner grænsen mod det tørre næsten ørkenagtige Karoo-område længere inde i landet.

Vi gør holdt i Tsitsikamma nationalparken, der ligger på grænsen mellem Western Cape og Eastern Cape og strækker sig langs en 80 km smuk og dramatisk kystlinje og godt fem km ud i havet, hvilket gør det til et af verdens største beskyttede marinområder. På landjorden findes uberørt natur med tæt skov, floder og et utroligt rigt plante- og fugleliv.

Vi fortsatte til Det Indiske Ocean og vort hotel, Lagoona Inn i Knysna, hvor vi havde to overnatninger.



Tsitsikamma nationalpark



Hotel Lagoona Inn i Knysna

Torsdag den 20. februar 2020: Knysna

Om formiddagen tog vi til den naturskønne Plettenberg Bay, som vi kunne overskue fra et højtliggende udsigtspunkt. Det var netop bugten, der var målet for dagens havsafari for at kigge efter delfiner og hvaler. Ved Ocean Blue Adventures fik vi udleveret redningsveste samt ponchoer, der skulle beskytte os mod den kolde vind og sprøjt fra havets bølger. Vi kom hurtigt fra land, og fra bådens udsigtsplatform fik de snart øje på en delfin. Vi søgte hen, hvor delfinen var set. Ofte er det rethvaler som ses i disse farvande, men denne dag var der hverken rethvaler eller pukkelhvaler i farvandet. Men til gengæld masser af delfiner. - Båden gled i læ for vinden og bølgerne inde bag klippekysten ved Robberg Nature Reserve. Det har pelssælerne også fundet ud af, for langs hele klippekysten så vi en koloni, der omfattede mellem 5.000 og 6.000 sæler. Overalt på klipperne lå dyrene og soledede sig, mens andre boltrede sig i vandet neden for klipperne. Nogle forsvarede deres plads og nappede efter andre, der forsøgte at trænge sig på. Selv på de øverste næsten ufremkommelige klipper havde sælerne fået maven sig op.



Om eftermiddagen besøgte vi et township nær Knysna. Townships er ghettoagtige slumkvarterer i Sydafrika oprettet i apartheidperioden som led i regimets del og hersk-politik. Townships blev som regel lagt et stykke fra byerne og i tilknytning til de industriområder, hvor beboerne skulle arbejde.



Fredag den 21. februar 2020: Oudtshoorn



Efter morgenmaden kørte vi til Oudtshoorn, der er kendt for sine mange strudsefarme, der har leveret fjer til alverdens modehuse, men i dag mest sælger strudsekød og -skind. Vi besøgte en strudsefarm for at fotografere og snakke om strudsene – og smage på dem (strudsebøf)!

Vi ankom til vores lodge, Swartberg Country Manor i Matjesrivier nær Oudtshoorn, først på eftermiddagen og havde tid til at vandre rundt og nyde den flotte have - samt en tur i swimmingpoolen.

Vi havde én overnatning i Oudtshoorn.





Hotel Swartberg Country Manor



Udsigt fra hotellet

Lørdag den 22. februar 2020: Route 62 til Vinlandet



Vi kørte ad den meget smukke Route 62 til Vinlandet, der dækker det vinproducerende område i Western Cape. Her er bølgende vinmarker, grønne dale, frugtplantager og smukke hvide vingårde. Langt de fleste af vingårdernes gamle karakteristiske hovedbygninger er smukt vedligeholdte og emmer af historisk atmosfære. Sydafrika er kendt for at producere nogle af verdens bedste vine.

Vi gjorde holdt ved vingården MIMOSA WINES i Montagu, smagte på nogle af de velmagende vine tillige med en lille tapas-frokost, tilsat lidt underholdning i deres bar/restaurant. En herlig oplevelse! MIMOSA laver en række vine under sloganet: *forførelse for tungen og solskin for sjælen ...*

MIMOSA er overbeviste om, at deres små unikke vinmarker i Robertson dalen giver den perfekte terroir og basis for at producere perfekte vine. Mængderne er små fra vingården, og en stor del af den årlige produktion serveres på deres egen restaurant i Montagu. De eksporterer dog også til Lesedi Wines i Århus, hvilket derfor er helt unik.

Sidst på eftermiddagen nåede vi frem til vort hotel i Vinlandet, Lord Charles, i Somerset West, hvor vi havde en overnatning.



MIMOSA



MIMOSA



Hotel Lord Charles i Somerset West

Søndag den 23. februar 2020: Vinlandet – Cape Town



Efter morgenmaden kørte vi til Stellenbosch, der lægger jord til nogle af de allerbedste vingårde. Det er samtidig også en af de ældste og bedst bevarede byer i Sydafrika. Vi går en tur gennem byen for at se de mange velbevarede historiske huse i hollandsk, georgiansk og victoriansk stil. Byen rummer også mange gamle egetræer, som byens grundlægger lod plante. Byen er en universitetsby og siges at være hjertet af afrikanerkulturen på grund af det store antal akademikere og studenter, som har levet og studeret her.

Efter god tid i vinlandet, incl. en lille frokost i Franschhoek, kørte vi om eftermiddagen til Cape Town. Vi havde tre overnatninger på hotel Holiday Inn Cape Town.



Mandag den 24. februar 2020: Cape Peninsula

Cape Town er kendt som én af verdens smukkeste beliggende storbyer. Vi startede dagen med at besøge byens vartegn, det karakteristiske "fladtoppede" Table Mountain, der med sine 1085 m danner en fantastisk baggrund for byen, der breder sig langs kysterne. Vi tog med kabelbane op til toppen af bjerget, hvorfra der er en flot udsigt over byen og bugten med Robben Island.

Derefter kørte vi ad den 75 km lange halvø Cape Peninsula mod Kap Det Gode Håb i Sydafrikas sydvestlige hjørne. Landskabet er fantastisk med snoede bjergveje, der skærer sig ind i klipperne højt over det brusende hav. Vi kørte ad Chapman's Peak Drive, en af verdens smukkeste vejstrækninger, og ude i havet kan man være heldig at se migrerende sydlige rethvaler. Vi kørte via den hyggelige by Simons Town, hvor vi gjorde holdt ved Boulders Beach, hvor en koloni på godt 3000 Jackass-pingviner holder til. Vi endte i den sydlige del af halvøen ved Kap Det Gode Håb og Cape Point. Her findes flere forskellige dyrearter, bl.a. bjergzebraer, strudse, antiloper og mange bavianer.



Cape Town med Table Mountain i baggrunden



Udsigt fra Table Mountain med Robben Island i baggrunden.



Tirsdag den 25. februar 2020: Robben Island

Vi tog med båd til øen Robben Island, hvor Nelson Mandela var fængslet i 18 af de 27 år, han var indespærret. I dag fungerer øen som museum.

NELSON MANDELA (1918–2013)

Nelson Mandela, som er et af vor tids mest anerkendte menneskerettighedssymboler, er en mand, hvis hengivne kamp for sit folks frihed inspirerer menneskerettighedsforkæmpere over hele verden. Mandela, som var søn af en stammehøvding, blev født i Transkei i Sydafrika, og som ung tog han en juridisk embedseksamen. I 1944 deltog han i Den Afrikanske Nationale Kongres (ANC) og arbejdede aktivt på at afskaffe det regerende nationale partis apartheidpolitik. Ved den retslige behandling af hans aktioner erklærede Mandela: *"Jeg har kæmpet imod hvid dominans, jeg har kæmpet imod sort dominans. Jeg har værnet om et ideal med et demokratisk og frit samfund, hvori alle personer lever sammen i harmoni og med lige muligheder. Det er et ideal, som jeg håber at leve længe nok til at opnå. Men hvis det er nødvendigt, er det et ideal, som jeg er forberedt på at dø for."*

Mandela blev dømt til livsvarigt fængsel, men han nægtede at gå på kompromis med sine politiske standpunkter for at opnå personlig frihed, og han blev et stærkt symbol for den voksende bevægelse mod apartheid. Da han endelig blev frigivet i februar 1990 intensiverede han kampen mod undertrykkelse for at opnå de mål, han og andre havde sat sig næsten fire årtier tidligere. I maj 1994 blev Mandela officielt indsat som Sydafrikas første sorte præsident, en position han beholdt indtil 1999. Han ledede overgangen fra et minoritetsstyre og apartheid og vandt international respekt for sin støtte til national og international forsoning. En verdensomspændende fejring af hans livsværk og et fornyet engagement for at opnå hans mål om frihed og lighed fandt sted på hans 90-års fødselsdag.

"Hvis man taler til en mand på et sprog, han forstår, når man hans hoved. Hvis man taler til ham på hans eget sprog, når man hans hjerte." – Nelson Mandela

Om eftermiddagen besøgte vi "The Long March to Freedom", hvor der står mere end 100 bronze skulpturer, der hylder de mange, der har bidraget til Sydafrikas 350 års kamp for frihed. Der er planer om at opføre mere end 500 skulpturer i parken.



Onsdag den 26. februar 2020: Afrejse fra Cape Town

Så skulle der pakkes og tages afsked med Cape Town, inden vi kørte til lufthavnen.



Torsdag den 27. februar 2020: Ankomst Danmark



Fra Cape Town via Doha (Qatar) og København var vi tilbage i Aalborg, mættet af mange store oplevelser. En tur, der varmt kan anbefales!

Billedet viser to trætte kammerater, den ene er vores dygtige rejseleder. Tak til Steen Ramsgaard.

